

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75

Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168

ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ο ΜΗΛΙΟΣ

Το όνομα Διαγόρας, στην Αρχαιότητα ήταν σύνηθες. Τον 3ο π.Χ. αιώνα, στην Κύπρο συναντάμε τον Ιαρό Διαγόρα που ασχολήθηκε με την οφθαλμολογία και την ωτολογία. Μέχρι και φαρμακευτικά κατασκευάσματα. (ΗΛΙΟΣ τόμ. Η, σελ.120).

Εταίρος Διαγόρας ήταν ο διάσημος Ρόδιος Αθλητής του 5ου π.Χ. αιώνα. Τα παιδιά του Ακουσίλαος, Δημάγετος και Δωριέας, μετά τη νίκη τους τον στεφανώσανε, τον σήκωσαν στα χέρια τους και τον γύρισαν μέσα στο Στάδιο της Ολυμπίας. Τότε συνέβη το καταπληκτικότερο γεγονός, στην Ιστορία. Την ώρα που τον σήκωναν τα παιδιά του, το πλήθος φώναζε, στον γέροντα Διαγόρα «Πέθανε πια Διαγόρα, δεν μπορείς να γίνεις και Ολύμπιος» (κάταθνε Διαγόρα ουκ εις τον Όλυμπο αναβήσει). Πράγματι ο γέροντας αθλητής Διαγόρας απέθανε από τη χαρά του. (ΗΛΙΟΣ, τόμ. Η, σελ.120.)

Ένας άλλος Διαγόρας ήταν, ο Διαγόρας ο Μήλιος (ΗΛΙΟΣ, Τόμ. Η, σελ. 120.). Καταγόταν από τη Μήλο. Τα τελευταία του χρόνια έζησε στην Αθήνα (5ος αι. π.Χ). Ήταν φιλόσοφος και διακρινόταν, για το βαθύ θρησκευτικό του αίσθημα.

Στις Θρησκευτικές του πεποιθήσεις υπέστη μεγάλη μεταστροφή, λόγω της ατιμωρησίας των Αθηναίων, συνεπεία της σφαγής των Μηλίων, από τους Αθηναίους, (416 π.Χ.). Ο Διαγόρας μετά τη σφαγή των Μηλίων και των εξανδραποδισμόν των υπολοίπων Μηλίων, περίμενε την επέμβαση των Θεών και τη σκληρή και παραδειγματική τιμωρία των. Ο Διαγόρας πίστευε, εφόσον υπάρχουν Θεοί δεν είναι δυνατό να παραμείνουν οι Αθηναίοι ατιμώρητοι, από τη Θεία Δίκη, για τα φοβερά εγκλήματα που διέπραξαν.

Δυστυχώς κανένας Θεός δεν ασχολήθηκε. Μήπως και σήμερα ασχολείται. Θα τους τιμωρήσει στον άλλο κόσμο. Βρήκαν ωραία φόρμα οι εβραιοχριστιανοί.

Ο Διαγόρας βλέποντας αυτή την αδιαφορία, των θεών, και την ατιμωρησία των Αθηναίων έπαυσε να πιστεύει, στους Θεούς. Τους σχολίαζε ειρωνικά και χαρακτηρίστηκε ΑΘΕΟΣ.

Οι λεβέντες οι Αθηναίοι, οι Μεγάλοι Δημοκράτες, της εποχής εκείνης, ξεκάνανε τους Μηλίους, έπρεπε να εξαφανίσουν και τον Διαγόρα τον Μήλιο. Βρήκαν την ευκαιρία και τον καταδικάσανε σε θάνατο, για ασέβεια (κάτι ανάλογο Σαντάμ, Οτσαλάν, Καντάφι και τώρα Ασάντ, Αίγυπτο, Περσία και παλαιότερα Σερβία, λεβέντες Δημοκράτες Αμερικανοί).

Ο Διαγόρας, ευτυχώς, βρήκε την ευκαιρία και τόσκασε.

Η Δημοκρατία όταν γίνεται οχλοκρατία είναι το πιο επικίνδυνο πολίτευμα (βλέπετε τι γίνεται σήμερα).

Όποιος θέλει λεπτομέρειες, γύρω από αυτό το θέμα, να διαβάσει Θουκυδίδη Ιστορία Ε-84, Κ. Πλεύρη «ο διωγμός των αρίστων», σελ. 74, έτος 2012, Αριστοφάνη «ΟΡΝΙΘΕΣ» 1068.

Ο Διαγόρας ο Μήλιος, ευτυχώς, έστω και εξόριστος πέθανε, στην Κόρινθο.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 01.10.2013.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176-75
ΤΗΛ. 210-94 09 788 – ΦΑΞ. 210-94 03 168