

Ομιλία του Δημάρχου Κιμώλου και ιδρυτού της εφημερίδας ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ κ. Γεράσιμου-Θεόδωρου Μαγκανιώτη στην ημερίδα της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου στη Σίφνο στις 8.9.2012 με θέμα "Ο Καλλικράτης και οι μικροί δήμοι".

Κυρίες και Κύριοι,

Στις 25 Μαΐου 2010 στην Οία της Σαντορίνης σε ανάλογη Συνάντηση – Ημερίδα της Ένωσής μας, καταθέτοντας τις σκέψεις μας τις σχετικές με τον αναμενόμενο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μεταξύ άλλων είχαμε πει :

« Το ερώτημα όμως το οποίο υπάρχει και περιμένει απάντηση είναι : Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα είναι η πολυπόθητη ευλογία ή η απαρχή δυσκολιών και προβλημάτων;

Προβλημάτων τα οποία την επόμενη διετία θα μεγαλώσουν και κατά την άποψη των ειδικών θα γίνουν για όλους τους νέους Δήμους ο ανηφορικός Γολγοθάς τους ».

Ακόμη είχαμε τονίσει :

« Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η κεντρική Διοίκηση χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο και κυρίως αναποτελεσματικό διοικητικό πλέγμα, όχι μόνο στην διαχείριση κρίσεων αλλά ακόμα και στην οργάνωση καθημερινών σταθερών και πάγιων διαδικασιών με σημαντικές αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες σε όλες τις βαθμίδες της διοικητικής οργάνωσης της χώρας ».

Και συνεχίσαμε :

« Όλα τα παραπάνω μαζί με τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων έχουν οδηγήσει ξεκάθαρα σήμερα σε μια αναντιστοιχία ευθύνης και εξουσίας με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική άσκηση εξουσίας. Ταυτόχρονα δε οι υφιστάμενοι ΟΤΑ με έλλειψη υποδομών, πόρων, αρμοδιοτήτων, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού επιτείνουν αυτή την κατάσταση».

Και ενώ όλοι θέλαμε να πιστεύουμε ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα της παθογένειας του διοικητικού συστήματος της χώρας.

Και ενώ όλοι θέλαμε να πιστεύουμε ότι επέστη ο καιρός για να σχεδιαστεί και να εξασφαλιστεί η διοικητική οργάνωση του κράτους με διοικητικές μονάδες οι οποίες θα διαθέτουν επαρκές αναπτυξιακό δυναμικό, κατάλληλα οργανωμένες και στελεχωμένες υπηρεσίες, ορθολογικό και διακριτό μείγμα αρμοδιοτήτων, εξουσιών και κυρίως πόρους οικονομικούς.

Και ενώ όλοι αναφερόμασταν με συμπάθεια και ειλικρίνεια στα όποια θετικά στοιχεία και αποτελέσματα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

Και ενώ όλοι είχαμε τα μάτια μας ορθάνοιχτα για να δούμε, να μετρήσουμε και σε τελική ανάλυση να απολαύσουμε τα προσδοκώμενα οφέλη του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

ΞΑΦΝΙΑΣΤΗΚΑΜΕ

Από το τράνταγμα της προσάραξης του πλοίου με το όνομα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στην «ξέρα» της απροθυμίας του κράτους για εκχώρηση αρμοδιοτήτων και

κυρίως των δυσκολιών από την εθνική και διεθνή οικονομική δυσκολία την οποία όλοι βιώσαμε.

Κυρίες και Κύριοι

Δει δη χρημάτων,

έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.

Σε κάθε περίπτωση για να πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο εγχείρημα όπως ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , εκτός από την θέληση, την ικανότητα και αποτελεσματικότητα αυτών οι οποίοι καλούνται να το φέρουν σε πέρας χρειάζεται η κινητήρια δύναμη η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι άλλη από το χρήμα.

Κυρίες και Κύριοι

Κανένας δεν μπορεί να σβήσει μονομιάς τις καλές προθέσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Κανένας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στα επιδιωκόμενα και προσδοκώμενα οφέλη του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις όποιες θετικές τομές του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, παρά τις απρόσμενα πολλές ατέλειές του.

ΟΜΩΣ

- Όσο το κράτος θα κρατά για τον εαυτό του αρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν για την περιφέρεια και πρέπει να έλθουν σ' αυτήν το γρηγορότερο.
- Όσο το κράτος θα διατηρεί την γραφειοκρατία πολλαπλασιάζοντας μάλιστα τις ασφαλιστικές δικλίδες.
- Όσο το κράτος θα θεωρεί όλους τους ενασχολούμενους με τα κοινά ίδιους.
- Όσο το κράτος δεν θα προσπαθεί να διαχωρίζει τους κακούς από τους καλούς, γιατί αναμφίβολα δεν είμαστε όλοι οι αιρετοί «λαμόγια και άνθρωποι της ρεμούλας» όπως συνηθίζεται να λέγεται.
- Όσο το κράτος δεν θέλει να δει ότι όλοι οι αιρετοί δεν είναι ίδιοι και ότι υπάρχουν αιρετοί νοικοκύρηδες
- Όσο το κράτος θα κλείνει τ' αυτιά του στις εκκλήσεις και διαμαρτυρίες των μικρών κυρίως ΟΤΑ για πρόσληψη ενός η δύο εντελώς απαραίτητων υπαλλήλων.
- Όσο το κράτος θα αυτοϊκανοποιείται να βλέπει Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια να παρακαλούν τα όργανα του για μια μετάταξη ή πρόσληψη ή για την επίσπευση αδάπανων διαδικασιών.
- Όσο το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα αυτοαναιρείται θα αλληλοκατηγορείται και θα γελοιοποιείται

- Όσο θα χρειάζεται – για το ίδιο θέμα- να προσυπογράψουν δύο ή περισσότερες διευθύνσεις του ίδιου υπουργείου και το χαρτί από τον ένα όροφο στον άλλο να χρειάζεται κάμποσες μέρες να μετακινηθεί...
- Όσο το κράτος για «ψύλλου πήδημα» και θέλοντας να εξαντλήσει την αυστηρότητά του, θα στέλνει τους αιρετούς στο «πραιτόριο» θέτοντας στο αρχείο τις κατ' αρχάς απολογίες και διευκρινήσεις τους.
- Όσο το κράτος θα αρνείται επίμονα την εκχώρηση των αναγκαίων αρμοδιοτήτων, ώστε ο Δήμαρχος – Κυβερνήτης να είναι σε θέση να δίνει τις απαραίτητες λύσεις και όχι να εκτίθεται στα μάτια των συμπατριωτών του και να κινδυνεύει συνέχεια να κληθεί από τον εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος.
- Όσο το κράτος θα προσπαθεί να κωλυσιεργεί και να απαξιώνει την πρόταση, ώστε ο κάθε Δήμος να αποτελεί ένα τοπικό κυβερνείο.
- Όσο το κράτος θα αρνείται την σφαιρική επίλυση ή ανασκόπηση του ακτοποϊκού προβλήματος με σωστά, δίκαια, βιώσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.
- Όσο το κράτος θα αρνείται και θα κωλυσιεργεί κάθε προσπάθεια, σκέψη και πρόταση για Διανησιωτική και Διαδημοτική συνεργασία.
- Όσο το κράτος θα σφυρίζει αδιάφορα κάθε φορά που θα πρέπει να πάρει μέτρα, θέσεις και αποφάσεις για την εδραίωση Συνταγματικά προβλεπόμενης Νησιωτικότητας.
- Όσο το κράτος θα λησμονεί ότι και τα μικρά νησιά πρέπει και μπορούν να ζήσουν.
- Όσο το κράτος, οι λειτουργοί του και οι πολίτες θα λησμονούν ότι πέρα και πάνω από τον Νόμο δεν είναι κανείς

ΤΟΤΕ

Θα δικαιώνεται ο πρώην Έπαρχος Κέας – Κύθνου και Γραμματέας της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου κ. Στέφανος Λέπυρας ο οποίος τον Σεπτέμβρη του 2010 στην Ανάφη έκλεισε την ομιλίας του λέγοντας :

« Όσο για τον αρχαίο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ όλη αυτή η ιστορία ήταν γι' αυτόν το καλύτερο μνημόσυνο».

Σας Ευχαριστώ