

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75

Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168

Ο ΜΠΟΥΓΑΔΟΣ

Η Πάρος. Η Πάρος το ωραίο αυτό νησί των Κυκλάδων, με τις πάρα πολλές ομορφιές του.

Σήμερα φίλε αναγνώστη θα σου μιλήσω για τρία πηγάδια, που βρίσκονται, στην περιοχή Μαρπήσσης Πάρου.

Σήμερα και τα τρία είναι ξεροπήγαδα. Είναι ξεροπήγαδα, από τη μεγάλη αγάπη που τους έδειξαν αυτοί που χρόνια πίνανε νερό και τα ζώα τους. Αυτοί που πίνανε το νερό που έβγαινε, από τα σπλάχνα της Αγίας Μάνας Γης της Πάρου. Δυστυχώς τα εγκατέλειψαν, δεν τα προστάτευσαν, έκαναν διάφορες άστοχες επεμβάσεις και σήμερα είναι ξεροπήγαδα.

Τα πηγάδια αυτά είναι ΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΥΣ, του ΤΣΙΠΙΔΙΩΤΗ και του ΜΠΟΥΓΑΔΟΥ.

Τα πετρώματα της περιοχής Μαρπήσσης είναι μάλλον πωρόλιθος. Είναι πέτρωμα δεκτικό επεμβάσεων με το «μπικούνι». Ο πωρόλιθος σκάβεται εύκολα δεν βουλάει και το πηγάδι δεν θέλει κτίσιμο.

Το πηγάδι της Μουγγού, βρίσκεται, νότια της Μαρπήσσης, μετά τον Καστελάνο. Το βάθος του πρέπει να είναι περίπου 5 μέτρα και είχε νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Ήταν σκεπασμένο και υπήρχε μόνιμα ντενεκές, για να βγάζεις νερό.

Πριν τους εγκληματικούς Νόμους του Καλλικράτη (Ραγκούση) και του Καποδίστρια (Παπαδόπουλου), η Κοινότητα Μαρπήσσης ολοκλήρωσε το έγκλημά της. Πενήντα μέτρα πιο πέρα, από το πηγάδι (δυστυχώς) έκανε μια γεώτρηση. Το νερό από το πηγάδι εξαφανίσθηκε, αλλά και η γεώτρηση ουδέποτε έδωσε νερό. Από το πηγάδι αυτό παίρνανε νερό, όλες οι κατοικίες της περιοχής. (Μπαλφούριδες, Μπήριδες, Μπουκαραίοι κλπ.)

Ως προς το όνομα ΜΟΥΓΓΟΥ, η παράδοση θέλει. Η αξέχαστη Μανούλα μου που έζησε σ' αυτή την περιοχή μου διηγήθηκε. Μια μάνα έστειλε το κοριτσάκι της να φέρει νερό, με το «σταμνάκι» του. Επιστρέφοντας το έσπασε. Φοβήθηκε τη Μητέρα της και δεν μιλούσε. Σε μια στιγμή η μάνα της μικρής της λέει νευριασμένη «Που να μουγγαθείς δεν θα μιλήσεις». Το παιδί έμεινε μουγγό.

Το πηγάδι του «ΤΣΙΠΙΔΙΩΤΗ» κοντά, στη Μάρπησσα. Στη νότια παρυφή του χωριού. Πήρε το όνομα από το παλιό όνομα του χωριού ΤΣΙΠΙΔΟΣ, σήμερα ΜΑΡΠΗΣΣΑ. Οι νοικοκυρές έκαναν όλες τις λάτρες του σπιτιού. Οι κατέχοντες το σκεπάσανε και διεκόπη κάθε επαφή. Γιατί; Γιατί; Γιατί;

Και τώρα Ο ΜΠΟΥΓΑΔΟΣ. Το όνομα του μάλλον θα το πήρε, από την μπουγάδα (πλούσιμο ρούχων). Και πράγματι εκτός των άλλων πλένανε ρούχα.

Ο Μπούγαδος είναι στο Ανατολικό μέρος της Μάρπησσας. Μπροστά του περνάει ο δρόμος που οι αγρότες πηγαίνουν (πήγαιναν), στα Λειβάδια, στο Μώλο και στα Τσουκαλιά, στις πιο παραγωγικές περιοχές της Πάρου. Τα Τσουκαλιά είναι ο αμπελώνας της Πάρου. Τα σταφύλια του, βγάζουν το μαύρο μπρούσκο κρασί, 12 βαθμούς το λιγότερο. Αν τα αφήσεις τα σταφύλια κομμένα πάνω στο αμμουδερό χώμα μια εβδομάδα γίνεται γλυκό, το λιγότερο 18 βαθμούς. Τα κρασιά αυτά και νεκρούς ανασταίνουν.

Αγαπητέ αναγνώστη άσε το Τουμπάι, την Κούβα και την Ταϊτή, για σαρκικές απαλαύσεις. Μάθε τον Ραμνούντα και έλα στη Μάρπησσα.

Ο Μπούγαδος όλο το χρόνο είχε νερό. Κάλυπτε όλες τις ανάγκες. Είχε γούρνες γεμάτες νερό. Χορταίνανε νερό τα «Μουλαρογαΐδουρα». Τα λιανά και χοντρά ζώα (πρόβατα, κατσίκια, βόδια). Τα σκυλιά και τα γατιά. Κότες και κοκόρια και όλα ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.

Σήμερα τον Μπούγαδο τον έχει βρει μεγάλη συμφορά. Γείτονας του, προκειμένου να εξασφαλίσει χώρο σταθμεύσεως του αυτοκινήτου του (.....), έκανε μια πλατφόρμα τσιμεντένια, σχεδόν τον κάλυψε, και οι αρχές του τόπου απολαμβάνουν τη σούμα (τσικουδιά) των Ανουσάκιδων και τον λιαστό μπερτολίνο (μικρό ψαράκι), και αλλού βρέχει.

Καϋμένη Μπούγαδε. Ο Μπούγαδος ήταν ένα μεγάλο πέρασμα. Εδώ και 10ετίες δεν είναι. Ένας δραστήριος, ένας δυναμικός, ένας πραγματικός εργάτης του χωριού, ο Εμμανουήλ Κωνσταντίνου ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ, έχοντας την Προεδρεία της Κοινότητας, την 10ετία του 1960, έφερε τα κάτω επάνω. Έκανε την αποχέτευση. Έφερε το ηλεκτρικό και το νερό, στα σπίτια. Ο Μπούγαδος έχασε τις προτεραιότητές του. Ο Τουρισμός απορρόφησε το εργατικό δυναμικό, το πέρασμα λιγόστεψε και ο Μπούγαδος ορφάνεψε.

Κύριε Κωνσταντίνε ΚΟΜΙΤΟΥΔΗ, όταν δημοσιεύσεις αυτό το κείμενο, στείλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου (Τ.Κ. 841.00) μια εφημερίδα να μάθουμε αυτή η υπερπροστασία του Μπούγαδου είναι νόμιμη; Γιατί τόση αγάπη;

Δυστυχώς όλοι τους είναι ελλιπείς. Σήμερα η Μάρπησσα δεν έχει τους ανθρώπους που γνώρισα. Λες και έγινε άλλος τόπος, άλλης φυλής. Αισθάνεσαι την ανάγκη να «σαλπάρεις». Γιατί τόση ψυχρότητα;

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25.12.2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176-75
ΤΗΛ. 210-94 09 788 – ΦΑΞ. 210-94 03 168