

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75

Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168

ΠΡΙΝ 67 ΧΡΟΝΙΑ

Η εκλεκτή και εξαιρετή και πολυγραφότατη, Συνάδελφος, της Ενώσεως Κυκλαδικού Τύπου. κ. Κυριακή (Κούλα) ΓΕΛΑΣΑΚΗ, μέσω του καλού φίλου και συντοπίτη Καλλιθεάτη κ. Εμμανουήλ ΛΙΒΑΝΙΟΥ, μου έστειλε την έγκριτη εφημερίδα του Συνδέσμου Σεριφίων «ΣΕΡΙΦΟΣ», των μηνών Μαΐου -Ιουνίου 2013. Η χειρονομία αυτή είναι επικοινωνία πνευματικού επιπέδου και ενημερώσεως, σε θέματα των νησιών μας. Χόρτασα να διαβάζω, για τη Σέριφο. Η Κυριακή όπως πάντα είναι πληθωρική. Καταπιάνεται με όλα τα θέματα.

Στο φύλλο που έλαβα, μεταξύ των άλλων, καταπιάνεται με ένα χρονίζον θέμα, που έχουν γίνει σχόλια και στο παρελθόν (Απρίλιος 1909). Το θέμα αυτό είναι τα λουτρά της Κύθνου.

Τον περασμένο Ιούνιο του 2013, η Ένωση Κυκλαδικού τύπου το Συνέδριο της το πραγματοποίησε στην Κύθνο. Από το ξενοδοχείο με τα πόδια περίπου 15 λεπτά η γυναίκα μου Ελένη, ο συνάδελφος κ. Εμμανουήλ Κατσούρης και εγώ κατεβήκαμε, στην παραλία των Λουτρών. Τα λουτρά δεν λειτουργούσαν. Το νερό των θερμών πηγών πήγαινε στη θάλασσα. Η εικόνα αυτή δεν μου άρεσε καθόλου. Πλήρους εγκαταλείψεως. Ποτέ δεν είναι αργά η κολυμβήθρα αυτή του Σιλwάμ να επαναλειτουργήσει. Το δημοσίευμα, μας πληροφορεί, ότι την επαναλειτουργία των Λουτρών την είχε αναλάβει ο Ιατρός Δελαγραμμάτης.

Γράφοντας αυτά έκανα διάφορους συνειρμούς. Έφθασα πολύ πίσω. Έφθασα στο πρώτο μου ταξίδι, από την Πάρο, στην Αθήνα. Κάτι ανάλογο με το σχόλιο της κ. Γελασάκη, από την Ανάβυσσο στη Σέριφο, με ενδιάμεσο σταθμό στην Κύθνο 1941.

Από την Πάρο το καΐκι των αδελφών Περαντινού, Δημήτρη και Ηλία, χωρητικότητας 50 τόνων, Παρασκευή απόγευμα, 11.10.1946, γεμάτα τα αμπάρια και 10 επιβάτες, στρωματσάδα, στο κατάστρωμα, ξεκίνησε για Αθήνα. Μέσα στους 10 επιβάτες ήταν ο αδελφός μου Νικόλαος, σήμερα γιατρός Παθολόγος-Καρδιολόγος, εγώ και ο καλός μας Πατερούλης Ανάργυρος. Το καΐκι άφησε πίσω του τα παράλια της Πάρου και πλησιάζουμε να μπορούμε, στο Μεγάλο κανάλι, μεταξύ, Σύρου και Κύθνου. Άκουσα τον ένα από τους δυο καπεταναίους να λέει, μόλις περάσουμε την Σεριφοπούλα (νησάκι) να μποδίσουμε (αράξουμε), στα Λουτρά.

Ξέσπασε μπουρίνι και άρχισε και η βροχή, με δυνατές βροντές. Γύρω μας πήχτρα, σκοτάδι και ζαρωμένοι ο ένας δίπλα, στον άλλο. Για μένα και το Νίκο πρωτόγνωρο το φαινόμενο. Για τον Πατέρα όχι. Υπηρέτησε, ναύτης, 4 χρόνια, σε αντιτορπιλικό. Είχε οργώσει όλο το Αιγαίο και έφθασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Γνώρισε τις Μεγάλες δόξες της Ελλάδος (1918 - 1922), αλλά γνώρισε και την καταστροφή. Ας όψονται. Μπήκαμε στο λιμάνι. Μπήκαμε στα Λουτρά. Δύσκολη η αποβίβαση. Διανυχτερεύσαμε σ' ένα εκκλησάκι. Πρωί επισκεφθήκαμε τις πηγές και στη συνέχεια ανεβήκαμε, στη χώρα. Το απόγευμα ο καιρός γαλήνεψε. Ξεκινήσαμε. Το πρωί της Κυριακής φθάσαμε στον προορισμό μας. Στην Κύθνο ή Θερμιά ξαναπήγα μετά από 67 χρόνια, φέτος το 2013. Το λιμάνι αγνώριστο. Γεμάτο τουριστικά σκάφη. Σπίτια πολλά και μεγάλα. Το εκκλησάκι δεν το είδα, αλλά ούτε και τα λουτρά.

Νοιώθω ευτυχισμένος που ξαναπήγα. Έφυγα ευχαριστημένος.

Υ.Γ. Στις πηγές των Λουτρών, οι Θερμιάτισσες προκειμένου να ξεπουπουλιάσουν τα κοτόπουλά τους, τα βουτούσαν μέσα στο καυτό νερό κι έτσι δεν χρειαζόντουσαν φωτιές και καζάνια.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 13.12.2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176-75
ΤΗΛ. 210-94 09 788 – ΦΑΞ. 210-94 03 168