



## ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Με αφορμή το συνέδριο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου στη Δονούσα και την ολιγοήμερη παραμονή μας εκεί, κρίνουμε σκόπιμο να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, που αφορούν και ενδιαφέρουν τη μικρή Δονούσα, αλλά και τα υπόλοιπα 23, όλα σχεδόν μεγαλύτερά της, νησιά των Κυκλάδων.

Μόλις 14 τετραγωνικά χιλιόμετρα η έκτασή της και λίγο περισσότεροι από 100 οι μόνιμοι κάτοικοί της. Όμως είδαμε ένα πλήθος κόσμου από ξένους επισκέπτες κι ήταν ακόμα μέσα του Ιουνίου. Τουρίστες κάθε εθνικότητας ανακάλυψαν τη Δονούσα, πήραν το πλοίο από τον Πειραιά κι έφθασαν εκεί μετά από 8 ώρες ταξίδι. Η πρώτη εντύπωση αρνητική, καθώς το πλοίο φθάνει στη 1 μετά τα μεσάνυχτα και το τοπίο μέσα στο σκοτάδι μουντό και αφιλόξενο. Η πρώτη νύχτα σίγουρα ήταν δύσκολη με σκέψεις για αποτυχημένη επιλογή.

Όμως σαν ξημέρωσε κι αντίκρυσαν αυτή τη μαγεία του λιμανιού της Δονούσας, κάθε σκέψη για άμεση αναχώρηση αναθεωρήθηκε. Εδώ είναι παράδεισος!

Δεν θα επιχειρήσουμε περιγραφή της Δονούσας, γιατί θα την αδικούσαμε. Καλύτερα ν' αναρρωτηθούμε και να ψάξουμε να βρούμε τι ήταν αυτό που ώθησε αυτούς τους Ευρωπαίους τουρίστες να επιλέξουν τη Δονούσα ως τόπο των διακοπών τους. Άγνωστη, απομακρυσμένη, ανοργάνωτη, μικρή και άσημη, προτιμήθηκε από μεγάλα πολυδιαφημισμένα νησιά.

Η Δονούσα μας αποκάλυψε κάποια από τα μυστικά της. Πρώτα η συγκοινωνία. Η σύνδεσή της απ' ευθείας με τον Πειραιά με μεγάλο αξιόπλοο πλοίο (Blue Star) με σταθερά δρομολόγια, αποτέλεσε τον πρώτο παράγοντα της επιτυχίας της. Ακολούθησε η αγνότητα του περιβάλλοντός της. Χωρίς επιτήδευση, χωρίς επαγγελματικά φτιασιδώματα (ομπρέλες, ξαπλώστρες με φραπέ, τζετ σκι κλπ.), χωρίς μιμητισμούς εξελιγμένων τουριστικά τόπων, παρέμεινε ένα απόφιο, ήρεμο και

γραφικό Κυκλαδονήσι με πεντακάθαρες αμμουδιές. Τα καταλύματά της περιποιημένα, καθαρά και φιλόξενα.

Όμως ποιο είναι το στοίχημα της Δονούσας;

Να μην χαλάσει, να παραμείνει ο τελευταίος παράδεισος των Κυκλάδων. Οι ενδείξεις λένε ότι δύσκολα θα τα καταφέρει. Κάποιοι πονηροί την έχουν βάλει στο μάτι κι όπου να 'ναι θα ξεφουτρώσουν τα μπαράκια και τ' άλλα αξεσουάρ του σύγχρονου πολιτισμού.

Ήδη λειτουργεί μια παραλία γυμνιστών!

Στους τοπικούς παράγοντες απομένει να την προφυλάξουν από τους επίδοξους επενδυτές των σύγχρονων μεθόδων τουριστικής ανάπτυξης, που υπόσχονται τεχνητούς παραδείσους.

Ευχόμαστε στη Δονούσα να καταφέρει να παραμείνει όπως είναι. Ωραία, φιλόξενη, καθαρή, ένα στολίδι στην άκρη των Κυκλάδων, στη μέση του Αιγαίου.

**Στέφανος Λέπουρας**  
**Πρόεδρος Ε.ΚΥ.Τ.**