

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που ήλθα για τελευταία φορά στην χάρη του αλλά έμεινα πολύ λίγο, τότε έλεγα λοιπόν ενδόμυχα να ξανάρθω και να παρακολουθήσω από κοντά τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών π. Μακάριο και το επιτελείο του, τις ετοιμασίες για την μεγάλη εορτή των ταξιαρχών στο νησί μας .

Φέτος τελικά τα κατάφερα κερδίζοντας τον χρόνο και ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα και τις σκοτούρες. Ένα μοναστήρι φανταστικής αρχιτεκτονικής κτισμένο τον 15 ο αιώνα με το φρουριακό του σχήμα να κοσμεί την Σέριφο και είναι αφιερωμένο τους προστάτες της Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ, η εικόνα των οποίων μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή από την Κύπρο, ένα πραγματικό κόσμημα για το νησί μας .

Από την Τρίτη λίγο πριν την μεγάλη γιορτή της πέμπτης ένα επιτελείο ανθρώπων δίπλα από τον Ηγούμενο π. Μακάριο σχεδιάζει και την τελευταία λεπτομέρεια για την μεγάλη γιορτή που εμείς αν και την βλέπουμε δεν γνωρίζουμε ακριβώς πως υλοποιείται.

Από το άσπρισμα των γύρω χώρων, από το βάνημο των θυρών και των παραθύρων, από το σκούπισμα και τον στολισμό της εκκλησίας με τα υπέροχα άνθη και τα σημαϊάκια στον χώρο του περιβόλου της μονής καθώς και τον προγραμματισμό των δεσμάτων για τους πιστούς αδελφούς μας το βράδυ του εσπερινού.

Δίπλα σε αυτό το επιτελείο παρακολουθώ την ακατάπαυστη ταχύτητα, την μάχη με τον χρόνο, την αγωνία για το αν θα προλάβουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες .

Όμως δεν ξεχνώ το χαμόγελο του π. Μακαρίου του ανθρώπου που ακόμη και τώρα μου μιλάει για τα παλιά , μου λέει ότι ο θεός είναι μεγάλος , ότι όλη αυτή η κρίση που ζούμε θα περάσει με αγάπη στον θεό και τους ανθρώπους, με κοινωνική αλληλεγγύη και σύνεση.

« θα γίνουμε πιο δυνατοί κανείς δεν έχασε με την πίστη αφήστε την ψυχή σας να μπει ο ήλιος της ορθοδοξίας » τον ακούω με προσοχή και θυμάμαι τα παλιά τα παιδικά μου χρόνια τα λόγια του είναι πάντα στο μυαλό μου, « εάν κάνεις λάθη στη ζωή σου φρόντισε να τα διορθώσεις μου έλεγε και πρόσεχε το τέλος σε κάθε δραστηριότητα της ζωής σου να είναι επιτυχημένο αυτό μην το ξεχνάς » το θυμάμαι ακόμα και το έχω προπομπό στην ζωή μου . Φτάσαμε λοιπόν αισίως στην τελευταία ημέρα την Πέμπτη από το πρωί όλα είναι έτοιμα, τα πάντα λάμπουν και τα σημαϊάκια έχουν τοποθετηθεί , η σημαία μας κυματίζει στο ηγουμενικό, τα λουλούδια από το βράδυ της τετάρτης τοποθετήθηκαν στον ιερό ναό και έγινε ο έλεγχος για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο ακούραστος εργάτης της μονής ο π. Μακάριος έχει ρυθμίσει τα πάντα, ένας αγώνας ημερών για μια ημέρα τη πιο σπουδαία για το μοναστήρι μας την παραμονή ο μέγας εσπερινός.

Από το πρωί της πέμπτης διακρίνεις τα μεγάλα καζάνια που βράζουν ακατάπαυστα για να μαγειρευτούν τα ρεβίθια και το τηγάνισμα του μπακαλιάρου, αυτό ίσως είναι το δυσκολότερο σημείο της ημέρας μαζί με το τελετουργικό της εορτής.

Αισίως φτάσαμε στο μεσημέρι μέσα από δουλειές μηνών όλα φαίνονται έτοιμα για την μεγάλη εορτή οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν, σε λίγο θα αρχίσει ο μικρός εσπερινός ταυτόχρονα με την άφιξη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δωροθέου Β μαζί με τους ιερείς του Νησιού μας ο οποίος θα αρχίσει τον μεγάλο εσπερινό σε καταλυτική ατμόσφαιρα και ευλαβικό προσκύνημα στη εικόνα των θαυματουργών Ταξιαρχών με την ελπίδα ότι οι Αρχάγγελοι θα μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε να ανταπεξέλθουμε και θα μας χαρίζουν πάνω απ όλα υγεία.

Σε αυτόν το μεγάλο εσπερινό αυτό που συγκράτησα ήταν τα λόγια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας ότι « Είναι καιρός να προχωρήσουμε στην πνευματική ανασυγκρότηση και την πνευματική αναγέννηση της ψυχής μας και ότι η ζωή μας δεν βελτιώνεται με σχεδιασμούς οικονομικών μεγεθών και νούμερα .» ίσως λοιπόν αυτό είναι το μεγάλο νόημα της ημέρας η πνευματική μας ανανέωση με αγάπη προς τον πλησίον μας , ας το προσπαθήσουμε λοιπόν.

Κατά την διάρκεια του μεγάλου εσπερινού ο Σεβασμιότατος αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο που έχει προσφέρει ο ηγούμενος π. Μακάριος εις την Ιερά μονή που επί πέντε και

πλέον δεκαετίες την υπηρετεί με πολύ κόπο και γενικά στο νησί «όπου είναι εφημέριος σε τρία χωριά» ακούραστος τρέχει να τα εξυπηρετήσει αλλά και όποιον από τους κατοίκους της νήσου χρειάζεται κάποια βοήθεια είτε οικονομική είτε άλλου είδους είναι πάντοτε πρόθυμος να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει την βοήθεια του την ώρα που έχουν ανάγκη.

Με την ευχή λοιπόν του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κυρίου Δωροθέου Β από τώρα και στο εξής ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Μακάριος Κοτσίκος σε κάθε μυστήριο που θα επιτελεί στην Ιερά Μονή εκτός από τα ιερά άμφια που είναι απαραίτητα θα φέρει και μανδύα καθώς και ποιμαντορική ράβδο. Αυτό το γεγονός συνοδεύθηκε από τις ομόφωνες επευφημίες από τους πιστούς ως άξιος, άξιος.

Στο τέλος του εσπερινού οι πιστοί κατευθύνθηκαν στην τράπεζα της μονής και εγεύθησαν τα πατροπαράδοτα εδέσματα όπως ρεβίθια και τηγανητό μπακαλιάρο, το τελετουργικό συνεχίστηκε με την παράκληση και την καθιερωμένη λειτουργία στις 4 το πρωί 8 Νοέμβρη η οποία τελείωσε στις 7 το πρωί της ίδια μέρας.

Με το πέρας αυτής της μεγάλης εορτής ο Ηγούμενος δέχθηκε τα συγχαρητήρια από όλους για την άψογη οργάνωση που υπήρχε, ίσως το σημαντικότερο πράγμα που του δίνει κουράγιο για να συνεχίσει το δύσκολο θρησκευτικό και κοινωνικό του έργο.

Έτσι λοιπόν φθάνοντας στο τέλος της σημαντικής εορτής των πολιούχων Ταξιαρχών για το νησί μας δεν θα ξεχάσω την χαρούμενη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο Ηγούμενος και τον άριστο τρόπο που συνεργαζόταν με το επιτελείο του, την πολλή καλή διάθεση και την όρεξη για δουλειά από ανθρώπους που έδιναν το δικό τους τόνο σε αυτή την προσπάθεια και θα ήταν παράλειψη να μην τους αναφέρω την Ευγενία, την Μαρία, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, και να τους συγχαρώ καθώς και τον Ηγούμενο για την σημαντική συμβολή τους στην μεγάλη θρησκευτική εορτή του νησιού μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ηγούμενο και θείο μου π. Μακάριο Κοτσίκο για την φιλοξενία και την σημαντική περιήγηση που μου έκανε εκ βαθέων όπως εγώ ήθελα να την λέω στο εξαήμερο που έμεινα στο μοναστήρι.

ΓΚΙΟΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Μέλος της Ε.ΚΥ.Τ.