

Κάλαντα που λάβαμε



Κάλαντα Ιπποκράτη Πυπά (το γ. Αναστ. Καλογήρου)

Το όνομά μου είναι γνωστό σ' όλον τον κόσμο ξακουστό του γιατρού του Ιπποκράτη της υγείας στυλοβάτη.

Εφέτος βγήκα κι εγώ πρώτη φορά να σας τα πω με Ωρίων κι Ευρυδική για το πρώτο χαρτζηλίκι.

Κι όταν μαζέψω αρκετά τί θα τα κάνω τα λεφτά; με αυτά θα τους γιατρεύω και λεφτά δεν θα γυρεύω.

Να είσαστε όλοι σας καλά κι όλος ο κόσμος γενικά οι γιατροί στην σεργασιά τους και να έχουν την υγεία τους.

Στιχουργός: Νίκος Κρούστης (Φυσσάκι)

Κάλαντα Ευρυδικής Τζερεφού (το γ. Χαρίκλ. Καλογήρου)

Η Ευρυδική με χαρά θα σας τα πει πρώτη φορά μαζί με τα εξαδελφάκια τα καλύτερα παιδάκια.

Ο Σώζων είναι ο αρχηγός κι ο Ιπποκράτης βοηθός κι εγώ τους ρεγουλάρω κάπιο ευρώ για να τους πάρω.

Τώρα κι εγώ θα συστηθώ και το χωριό μου θα σας πω Κάτω Καστανιά το λένε κι όλοι εκεί να πάνε θένε.

Είν' του μπαμπά μου το χωριό θα πάω εκεί θε να τους πω, μα και στην μαμάς μου το νησάκι που 'χει ανθρώπους με μεράκι.

Στιχουργός: Νίκος Κρούστης (Φυσσάκι)

Του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου

Καλήν εσπέρα σας παιδιά στην Σίφνου μας κάθε γωνιά σ' όλα τα στενά γυρνούμε και με κέφι καλαντούμε

Με νότες, όργανα πολλά ανοίγουμε ξανά φτερά οι ευχές μας να φωλιάσουν κ' οι καρδιές μας να μονιάσουν.

Τέχνη, χορός και μουσική το βάλαμο για την ψυχή μπρος σε κάθε δυσκολία η ασπίδα είναι μία.

Μικροί, μεγάλοι σαν γροθιά όλοι μαζί μια αγκαλιά με την τέχνη στο πλευρό μας πάνω απ' όλα οδηγό μας.

Αντίο να 'σαστε καλά μ' ελευθερία στα μυαλά μέλημά σας η φροντίδα η αγάπη, η ελπίδα.
(Στιχουργός Ειρήνη Γοζαδίνου)

Βασίλη Εμμ. Σπίνου (το γ. Αλέξ. Σαρρή)

Κι ο Βασιλάκης ξεκινά χίλιες ευχές να λείει μα η μικρή καρδούλα του ακόμα σιγοκλαίει.

Πλημμύρες και πολλά νερά μας κόψανε κάθε χαρά και οι καρδιές μας ραγισμένες είναι ακόμα οι καϊμένες.

Εγίνανε καταστροφές χωράφια, σπίτια και αυλές δρόμοι γίνανε ποτάμια της καταστροφής πλοκάμια.

Να δώσω θέλω μian ευχή» σ' αυτό το ωραίο μας νησί (Ρόδος) τέτοια να μην ξαναδούμε τον Θεό παρακαλούμε.

Στιχουργός: Νίκος Κρούστης (Φυσσάκι)

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ" 2024 - 2025

Καλάντων έθιμο, ξανά!!, στην εποχή του ξεκινά κι αποχαιρετώ το χρόνο που στον κόσμο έδωσε πόνο!!

Πολέμους και καταστροφές κακό σε όλες τις μορφές... "σκόρπισε" η χρονιά που φεύγει κάππου...να κρυφτεί γυρεύγει...

Κι η ανομβρία δυστυχώς μας πήγε πίσω ολοταχώς..., απ' τη γή καρποί δέν βγήκαν, τα πηγιάδα ξεραθήκαν!!

"Κολώσανε" και οι πηγές να μή μας βρουν άλλες πληγές... δέν αντέχει το νησί μας, Θεέ κάν' τη βούλησή μας!!!

Σκίνοι και φίδες μαρτυρούν... άλλο ν' αντέξουν δέν μπορούν κι οι ελιές κακά... πηγαίνουν κι απ' τη δίψα αργοπεθαίνουν!!!

Μα πρίν τελειώσει η χρονιά προσπάθεια... κάνει με... χιονιά... λίγο να μας "επτόσει" κι όλα να τα "αναστήσει"!!!

Απο την άλλη... ο τουρισμός κόσμος πολυς... συνωστισμός!!! μα δέν δίνουν σημασία τί θα πει οικονομία!!!

Σπατάλη στο νερό πολύ!! τί κι αν τους δίνεις "συμβουλή"... το νερό μήν σπαταλάνε!! το πληρώνω!!...απαντάνε!!!...

Ξέφυγε και το οικιστικό δέν είναι πλέον μυστικό... κτήρια πέτρινα... μεγάλα..... σάν... τη μύ(γ)α μέσ' το γάλα....

Σπίτια, κι η πέτρα εμφανής..... δέν δίνει λόγο... πια κανείς!!! και για "υπόσκαφα"!!! επίσης όπου τη ματιά γυρίσεις.....

Υπάρχουν κτήρια παλιά, σπίτια που βάζουν τα "γυαλιά".... σκέτη πέτρα είναι χτισμένα, όμως όλα ασπρισμένα!!

Το εικοσιπέντε που θα 'ρθεί λύση θα πρέπει να βρεθεί, οι "αρχές" να δώσουν βάση το νησί μας μή χαλάσει!!!

Σας εύχομαι καλή χρονιά!! Σιφνιοί!! να είστε "στα πανιά"... του νησιού μας νάν' η εικόνα στο κεφάλι μας κορώνα!!! ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Στίχοι: Ανάργυρος Κ. Κουλούρης Σοφίας Πανορμίτα (το γ. Αλέξ. Σαρρή)

Εγώ θα δώσω τις ευχές για να ξεχάσουμε το χθες όλοι ν' ανασκουμπωθούμε Βοήθα Παναγιά, να πούμε.

Μαζί όλοι να τρέξουμε γρήγορα θα ξεμπλέξουμε και τα έργα ας κινήσουν πριν οι κότες κακαρισουν.

Να δώσει η Περιφέρεια που είναι όλο μιζέρια λύση σ' όλους τους ανθρώπους στις θυσίες τους, στους κόπους.

Κι ο Πανορμίτης αρχηγός που βοηθάει κι αυτός να 'ναι πάντα στο πλευρό μας να φροντίζει το καλό μας.

Στιχουργός: Νίκος Κρούστης (Φυσσάκι)

Νικόλα Γ. Ιωάννου (το γ. Κατ. Κρούστη)

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά βγαίνω ξανά στην γειτονιά και ευχές πολλές θα δώσω το έθιμό μας να το σώσω.

Μ' αρέσει η μπάλα θα το πω μα και τα γράμματα αγαπώ θα κοιτάζω απ' τα δύο για την μπάλα, για το σχολείο.

Πρώτος στα Μαθηματικά τα λύνω εύκολα αυτά τα γραπτά να διορθώσω τη σημαία να σηκώσω.

Έφερε η βαρυχειμνιά βροχές και χιόνια στα βουνά θα γεμίσουν τα πηγιάδα που ως τώρα ήταν άδεια.

Στιχουργός: ο παππούς Νίκος Κρούστης (Φυσσάκι)

Κάλαντα Σώζοντα – Ωρίωνα Τυπά (το γ. Αναστ. Καλογήρου)

Απ' το Μαρούσι μια φωνή ν' ακούσουν όλοι οι Σιφνιοί με το νου είμαι κοντά σας και ας είμαι μακριά σας.

Εδώ κι αν εγεννήθηκα Στη Σίφνο εβαπτίστηκα στην αυλή σου Συμέ μου Παναγιά μου και Χριστέ μου.

Έχω κι ένα μυστικό Που ήρθ' η ώρα να το πω απ' το σπίτι στις Καμάρες βλέπω όλες σου τις χάρες.

Τα κάλαντά μου είν' αυτά δεν θέλουμε πολλά λεφτά μόνο πρόοδο και υγεία να μας δίνει η Παναγία.

Στιχουργός: Ν. Κρούστης (Φυσσάκι)

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ «ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω δωρητές για την ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος:

1.- Ανώνυμο εις μνήμη του Νικολάου Ιωάννη Ατσόνιου (Μπαεράμη) με το ποσό των 300 ευρώ.

2.- Οικ. Νικήφορη Κουλούρη τριήμερη (-3-) φιλοξενία του καρδιολόγου κ. Αριστείδη Μικρογεωργίου εις μνήμη του πατέρα και παππού Δημητρίου Γεροντή.

Για το Ίδρυμα Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου Η Πρόεδρος Αποστολία Γεωργαρή

Ευχαριστήριο

Οι μαθητές, ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών και ο Διευθυντής του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Σίφνου «Νικόλαος Γ. Προμπονάς» ευχαριστούμε θερμά τον **Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γαλιού Σίφνου «Η Πρόδοος»** για την δωρεά Εποπτικών μέσων και υλικών για τα μαθήματα των Εικαστικών και του Ελεύθερου & Γραμμικού Σχεδίου, στη μνήμη του πρόωρα χαμένου **Θανάση Α. Γεωργιούλη**. Η κίνηση αυτή είναι ξεχωριστής σημασίας γιατί θα μας θυμίζει τόσο τον πολυαγαπημένο μας Θανάση, την αγάπη του για την ζωγραφική και το σχέδιο όσο και την ανάγκη για την παρουσία / υποστήριξη των τεχνών στο σχολείο. Επιπλέον, ευχαριστούμε την οικογένεια του Θανάση, οι οποίοι πρόσφεραν στο σχολείο μας έναν πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο «Θησαυρός των Σιφνίων» στους Δελφούς, ένα εμβληματικό μνημείο με συμβολική σημασία για το νησί αλλά και τη μνήμη του γιου τους.

Ο Διευθυντής **Μπελιός Νικόλαος**

Συγχαρητήρια

Την κόρη μας **Γεωργία Αναργ. Κουλούρη** συγχαίρουμε απο καρδιάς για την απόκτηση του πτυχίου της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ, στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευσιολογίας. Να έχει υγεία και να εκπληρώσει κάθε επιθυμία της!!

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Απεριόριστη χαρά έδωσες στους γονείς σου που τέλειωσες στην ώρα τους τα χρόνια της σχολής σου!!!

Μπράβο!! σου λέμε από καρδιάς για την προσπάθειά σου πολλά συγχαρητήρια για τ' αποτέλεσμα σου!!!

Πήρες πτυχίο άξια!! χωρίς καθυστερήσεις.... μεγάλη σου η προσπάθεια!!! κι έτσι να συνεχίσεις!!!

Θά 'μαστε πάντα δίπλα σου σε ό,τι σου συμβαίνει, πάντα θα σε στηρίζουμε για νά 'σαι ευτυχισμένη!!

Οι γονείς σου. **Ανάργυρος Κ. Κουλούρης** **Ειρήνη Γ. Βίγλα.**

• Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη ανιψιά μας **Γεωργία Ανάργυρου Κουλούρη**, η οποία ολοκλήρωσε -χωρίς καθυστέρηση- τις σπουδές της και έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευσιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και επιτυχίες σε ό,τι κι αν κάνει.

Γιώργος Μαρκεσίνης και **Δήμητρα Βασάλου-Μαρκεσίνη**

Μην ξεχάσετε να μας στείλετε τα 25 ευρώ σας!
Αριθμός λογαριασμού
ETE 189/951464-30
SWIFT: BIC ETHNIKI GR AA
IBAN GR 35 0110 1890 0000 1899 5146 430
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ένας διάσημος Σιφνιός!



Νίκος Ψαχαρόπουλος. Φωτ. 25.3.2009



Στη μέση ο Ν. Ψαχαρόπουλος, δεξιά του ο μεγάλος σκηνοθέτης Τέννεση Ουίλιαμς, αριστερά του άγνωστος.



Με τον σπουδαίο συγγραφέα Άρθουρ Μύλλερ.

(Όλες οι φωτογραφίες είναι από το Φωτ. Αρχείο της Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου – Καρόρη)

Ο Νίκος Ψαχαρόπουλος, αδερφός της Φραγκίσκης (!) ήταν ένας σπουδαίος σκηνοθέτης αλλά και καθηγητής Πανεπιστημίου που διέπρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα. Στη Σίφνο ο Ψαχαρόπουλος έγινε πολύ λίγο γνωστός – περισσότερο από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο με αφορμή το θάνατο του το 1989. Ένα πολύ ενδιαφέρον γράμμα που έγραψε τον Αύγουστο του 1945 με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και εικόνες από το νησί στο τέλος του πολέμου, στο φίλο του Χριστόφορο Νικολακόπουλο (που δημοσιεύουμε) έγινε η αφορμή να επανέλθουμε, δι' ολίγων, σ' αυτόν και να αναφερθούμε στην προσωπικότητα και το σπουδαίο και πολύπλευρο έργο του για το οποίο έτυχε σημαντικών διακρίσεων στη χώρα όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Βιογραφικό*

Νίκος Ψαχαρόπουλος (του Κωνσταντίνου)– «Καθηγητής Πανεπιστημίου, σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1928 στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στο Κολλέγιο Όμπερλιν και στο Πανεπιστήμιο του Γέηλ. Σκηνοθέτης στο Κολλέγιο του Όμπερλιν, 1950. Υφηγητής σκηνοθεσίας στο Κολλέγιο Άμχερστ, 1954. Επισκέπτης υφηγητής σκηνοθεσίας στο Κολλέγιο Ουίλιαμς, 1955. Σκηνοθέτης και διευθυντής θεάτρου του Θεατρικού Ιδρύματος της Ουίλιαμς από το 1955. Καθηγητής σκηνοθεσίας στο Πανεπιστήμιο του Γέηλ από το 1955. Σκηνοθέτησε περί τα 60 θεατρικά έργα. Σκηνοθέτης του θεάτρου «Pro Musica Antiqua» της Νέας Υόρκης 1957, με το οποίο αντιπροσώπευσε τις ΗΠΑ στο Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και στο «Φεστιβάλ των δύο Κόσμων» στο Σπολέττο. Διευθυντής του προγράμματος τηλεόρασης «Play of Herod» και του θιάσου του Μπροντγουάι «Tambourines to Glory» του νέγρου ποιητή Langston Hughes, το 1963. Πέθανε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 1989.

Δημοσιεύματα: Πολλά άρθρα περί θεάτρου και καλών τεχνών σε εφημερίδες και περιοδικά. Ερασιτεχνικές ασχολίες: Μουσική, συλλογή αρχαίων αντικειμένων. Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά.»

*Τα βιογραφικά στοιχεία, (εκτός του έτους θανάτου) αντλήσαμε από το "Ελληνικόν WHO's WHO, 1965, τις πόνθεν"

Ένα γράμμα που έγραψε ο Ν.Ψαχαρόπουλος ,από το σπίτι του στη Σίφνο σε ηλικία 17 ετών , την 1η Αυγούστου του 1945 ,όταν πια η Γερμανική κατοχή είχε τελειώσει.

Το γράμμα αυτό το απευθύνει στον παλιό του φίλο Χριστόφορο Νικολακόπουλο, στην Αθήνα.

Αγαπητέ μου Χριστόφορε,

Από το παλιό αρχοντικό της οικογένειας Ψαχαροπούλου , την πρώτη μέρα του Αυγούστου 1945 στη Σίφνο το νησί της ηρεμίας , ντυμένο στα λευκά

Ζω μια μεγάλη περιπέτεια της ζωής μου. Το μικρό μας καΐκι σαλπάρησε από τον κόλπο του Φαλήρου την Πέμπτη. Την επομένη στις 2 το πρωί ρίξαμε άγκυρα στα μυρωμένα πεύκα του Σουνίου, κοντά στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα. Το φεγγάρι ολόγιομο κι' εμένα με πήρε ο ύπνος πάνω σ' ένα στρώμα από βότσала και φύκια.

Ήταν ακόμη βαθύ σκοτάδι όταν σαλπάραμε και πάλι για την ανοικτή θάλασσα. Το Αιγαίο ήταν αγριεμένο με τον αέρα να ουρλιάζει και να σηκώνει πελώρια κύματα, Ήταν μια τρελή εμπειρία, ήμουν φοβερά εντυπωσιασμένος.

Λίγες ώρες αργότερα βρήκαμε καταφύγιο σ' ένα προστατευμένο κόλπο του νησιού της Σερύφου όπου και αράξαμε περιμένοντας να κοπάσει η καταιγίδα .

Περάσαμε τη νύχτα σε μια εγκαταλελειμμένη καλύβα μ' ένα μεγάλο ντενέκε για μαζιλάρι .

Το πρωί πήγα σ'ένα μικρό λιμανάκι όπου απόλαυσα ένα θαυμάσιο, αν και λιτό, πρωινό, κασικίσιο γάλα, αχλάδια και σπιτικό ψωμί.

Το υπόλοιπο ταξίδι για τη Σίφνο ήταν θαυμάσιο. Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όλοι οι ταξιδιώτες - που ήταν λιγότεροι από το πλήρωμα – « επανήλθαν στη ζωή » με τραγούδια, γέλια και χαρές κάνοντας έτσι το χρόνο να περάσει τόσο ωραία, ώστε δεν καταλάβαμε για πότε φτάσαμε στις Καμάρες, το λιμάνι της Σίφνου.

Εάν νομίζεις ότι υπάρχει, πάνω σ' αυτό το νησί κάποιο είδος τροχοφόρου, άλλο εκτός από ένα κάρο κάνει μεγάλο λάθος ! Τίποτα απολύτως ! Ένα γέρικο συμπαθητικό γαϊδούρι με μετέφερε στο προγονικό μου σπίτι, ψηλά πάνω στο λόφο του Αρτεμώνα μερικά χιλιόμετρα στο εσωτερικό του νησιού.

Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που είχα δει αυτό το σπίτι. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση σηκώνοντας τις σιδερένιες μπάρες από τα σκουριασμένα λουκέτα της πόρτας του κήπου, ή με την προσπάθεια μου να παραμερίσω τα παλιά πράσινα μάνταλα για να ανοίξω τα φθαρμένα πλέον παράθυρα και να μπει το φως του ήλιου, να λούσει τα αγαπημένα δωμάτια.

Τις αμέσως επόμενες μέρες οργανώθηκα. Καθάρισα και συγγύρισα μία κρεβατοκάμαρα, ένα μπάνιο, ένα καθιστικό

κι' ένα γραφείο.

Σήμερα είναι Τετάρτη κι' εγώ κάθομαι στο παλιό μου γραφείο και σου γράφω. Είναι αλήθεια ότι μου λείπετε όλοι σας ! αλλά για παρηγοριά μου σκέπτομαι ότι δεν θα αφήσω αυτό το αγαπημένο νησί, στη μέση του Αιγαίου μόνο κι' έρημο... αύριο το πρωί θα ξεκινήσω για το αγαπημένο μου μέρος, τη Χρυσοπηγή, όπου σκέπτομαι να περάσω 2-3 μέρες, προσκυνώντας τον Απόλλωνα, που δεν αφήνει ούτε μιά μέρα χωρίς να περάσει πάνω από τη Σίφνο, με το χρυσό του άρμα και να ρίξει τις ακτίνες του σαν βέλη από το τόξο του. (μην ανησυχείς φροντίζω την υγεία μου, δεν θα μείνω πολύ κάτω απ' τον καυτό ήλιο).

Διάβασα το γράμμα σου και το γράμμα του Γιάννη πολλές φορές. Είναι τα μόνα νέα της Αθηναϊκής ζωής που φθάνουν ως εδώ. Τόση καλοσύνη σας, τέτοιο ξέσπασμα του λαμπρού χιούμορ στην περιγραφή του Γιάννη για το συμβάν στη μέση του δρόμου με τον πατέρα, αλλά και η αναφορά σου Χριστόφορε στον Ευγένιο Ο' Νήλ , ήταν πραγματικά σπουδαία !

Τίποτα το ιδιαίτερο δεν συμβαίνει σ' αυτό το ήρεμο νησί, ούτε γεγονότα, ούτε επεισόδια να σας γράψω σχετικά . Εκτός φυσικά από μία σφήκα που είχε το θράσος να με τσιμπήσει και μέσα σε λίγα λεπτά να το πληροφορηθεί όλο το νησί.

Καιρός πλέον να τελειώσω μ' αυτό το γράμμα. Αλλά σχεδόν ξέχασα να αναφέρω κάτι :

Χθες το βράδυ βρήκα, μάντεψε τι ; γιασεμιά – ναί γιασεμιά - τα έβαλα σε μικρά αυτοσχέδια βαζάκια - στην πραγματικότητα ποτήρια του νερού - και τα τοποθέτησα παντού , στο γραφείο και την κρεβατοκάμαρα μου. Μπορείς να φανταστείς τη χαρά μου! Το μόνο που χρειάζομαι πλέον είναι κανα δυο δοχεία με μπογιό για να ξαναδώσω ζωή στους τοίχους .

Σε παρακαλώ γράψτε μου πολλά γράμματα κι' εσύ κι' ο Γιάννης, μπορείτε να γράψετε και μαζί, αν αυτό σας είναι ευκολότερο !

Σας χαιρετώ όλους με πολλή αγάπη και φιλιά
Αυγούστου 1η 1945

Νίκος

ΣΗΜ. Το γράμμα και το βιογραφικό του Ν.Ψ. όπως και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα προέρχονται από το αρχείο της Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου – Καρόρη και ευχαριστούμε την Τζουλιέττα Καρόρη που τα εξασφάλισε για την εφημερίδα.
μ.α.

Αφιερωμένο* στην «Ημέρα της Γυναίκας» στις 8 του Μάρτη

Κάθε μικρή σου υποταγή
μειώνει τη δική μου ελευθερία
εμένα ταπεινώνει
κάθε χαμένο σου δικαίωμα
πληγώνει τη δική μου αξιοπρέπεια
κάθε παραπάνισο σου φορτίο
έχει σε μένα ρίζες προγονικές
κάθε σε βάρος σου αδικία
είναι μια συγερή κλοπή
απ' το παγκάρι της δικής μου εκκλησίας
κι όταν εσύ λιποψυχείς
εγώ είμαι ο αληθινός προδότης
στέκεσαι δίπλα μου
στο σπίτι, στη δουλειά ή στο οδόφραγμα
και με τα ίδια μάτια
ελεύθερα ατενίζουμε τον ήλιο
περήφανοι ασυμβίβαστοι
ωραίοι μέσα στα τόσα ελαττώματά μας
εμείς που η φύση έταξε σε σάρκα μία

Τόλη Νικηφόρου "Γυναίκα "

*Το αντλήσαμε από ανάρτηση
της **Μαργαρίτας Βασταρδή** στο FB

«Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους του 2025- Χρόνος ΚΖ'»

Ο Στρατής Φιλιππίτης ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος του βιβλίου. Ο συμπατριώτης μας Κυκλαδίτης, από την Τήνο, γεννημένος εκεί το 1933, ξεκίνησε σαν βιβλιοπώλης στο εμβληματικό «Βιβλιοπωλείον της Εστίας» και από το 1978 άνοιξε το δικό του και ταυτόχρονα τις Εκδόσεις Φιλιππίτη. «Στα εξήντα εννέα χρόνια βιβλιοπωλικής και εκδοτικής δουλειάς, πρόσφερε τα πάντα για το ποιοτικό βιβλίο και συνέβαλε με το δικό του τρόπο στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας», αναγράφεται στο εξώφυλλο του «Ημερολογίου του Αρχιπελάγους», μία ετήσια έκδοση, που ξεκίνησε ως «Κυκλαδικό Ημερολόγιο» από το 1996 ως το 1998 και από το 1999 μετονομάστηκε σε «Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους».

Πρόκειται για μία έκδοση με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες ενός ημερολογίου, που όμως κοσμεύεται, στις 250 περίπου κάθε χρόνο σελίδες του, και με πλούσια αρθρογραφία διάφορων κυκλαδιτών για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος ενός νησιού ή και όλων των Κυκλάδων. Π.χ στο φετινό (του 2025) Ημερολόγιο, το εικοστό έβδομο κατά σειρά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και ένα σημείωμα για «τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των πανηγυριών της Σίφνου» και τους κινδύνους αλλοίωση τους. Ένα θέμα που απασχόλησε τη σιφνική κοινωνία το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το σημείωμα υπογράφει ο συνεργάτης μας Μανόλης Αναστασιάδης, που είχε αρθρογραφήσει με το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα.

Το «Ημερολόγιο» που στην πολυετή πορεία του έχει θησαυρίσει πάρα πολλά και σε μεγάλη ποικιλία θέματα των νησιών μας, περιλαμβάνει φέτος, μεταξύ άλλων άρθρα των Λεωνίδα Κουρή για τις «Κυκλάδες στα μέσα του 19ου αιώνα», του Δημ. Πρασού για τον Σαντορινιό Ιστορικό του 19ου αιώνα Νικόλαο Βλάχο, του Ανδριώτη Γιάννη Μαρκόπουλου για τον συνδικαλιστή – καπετάνιο και ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Δημήτρη Τατάκη, του Αθανάση Απέργη για τους «Τηνιακούς Μαρμαροτεχνίτες στις Ανασκαφές της Μικράς Ασίας» πριν από την καταστροφή, της Μαρίας Σταθά για ένα «ταξίδι στα Κύθηρα», του Δημ. Βεντούρη για τη «Σοφία Αφεντάκη, την ωραία κοιμωμένη της Κιμώλου», της Νέλλης Σπαθάρη για «τα σκακακάρια της Σίφνου» και άλλα πολλά και εξόχως ενδιαφέροντα.

Για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται το Ημερολόγιο πουλιέται στο βιβλιοπωλείο «Γιώργος Φιλιππίτης» στην οδό Ασκληπιού 7, τηλ 2103638363.

